

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε.Α.Υ.Θ.



ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 117 Τ.Κ. 54622
ΤΗΛ.: 2310525510 FAX: 2310539900
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ.: 5995/1995
www.eaythes.gr e-mail: eaythes@gmail.com



Θεσσαλονίκη, 8 Δεκεμβρίου 2021
Αρ.Πρωτ.:148/2021

1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (μέσω ΠΟΑΣΥ)
κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ
2. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (μέσω ΠΟΑΣΥ)
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

Κοιν.:

1. Βουλευτές Νομού Θεσσαλονίκης
2. Δημάρχους Νομού Θεσσαλονίκης
3. Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ
4. Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης
Υποστράτηγο κ. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
5. Διευθυντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
Ταξίαρχο κ. Χρήστο ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ

Θέμα: «Έκκληση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για υιοθέτηση άμεσων λύσεων στη Διεύθυνση Αστυνομίας»

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Αρχηγέ,

Παρά τις αλληπάλληλες εκκλήσεις μας για τη μεταστροφή της κατάστασης που επικρατεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας, το καράβι δυστυχώς «έπεσε στα βράχια».

Πλέον, οι Αστυνομικοί που υπηρετούν στα Αστυνομικά Τμήματα βιώνουν το απόλυτο υπηρεσιακό αδιέξοδο. Αιτία είναι η σωρεία πολυειδών προβλημάτων που θεμελιώνουν μια τραγική, αν όχι χάωδη, πραγματικότητα. Για να αντιληφθείτε το μέγεθος του προβλήματος, σας παραθέτουμε όσα μας έχουν καταγγεληθεί και όσα γνωρίζουμε από ίδια αντίληψη.

- Στα περισσότερα ΑΤ, οι προβλεπόμενες ημερήσιες αναπαύσεις δεν χορηγούνται εύρυθμα και οι συνάδελφοι **αναγκάζονται να κάνουν αυτοδίκαιη χρήση των οφειλόμενων ρεπό.**

- Πολλά Αστυνομικά Τμήματα **δε δύνανται να διαθέσουν σκοπό καταστήματος** σε κάθε βάρδια.

- Εσχάτως επιστρέψαμε στη «**μαύρη» εποχή του νύχτα-νύχτα.**

- Παρότι η Διεύθυνση Αστυνομίας έχει ενισχυθεί μέσω των μεταθέσεων "στα χαρτιά", οι αποσπασμένοι από την εν λόγω Διεύθυνση αυξάνονται τόσο ραγδαία, που σε ορισμένες περιπτώσεις **η παρούσα δύναμη των ΑΤ είναι σχεδόν ίδια με τους αποσπασμένους.** Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το ΑΤ Χαριλάου-Ανάληψης όπου οι υπηρετούντες είναι 29 και οι αποσπασμένοι 21. Απόδειξη ότι οι αμέτρητες αποσπάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, δεν βασίζονται σε υπηρεσιακά συμφέροντα, αλλά εξυπηρετούν άλλους λόγους, κι έχουν μετατραπεί στην κύρια αιτία της υποστελέχωσης των Αστυνομικών Τμημάτων.

- **Ο αριθμός φυλάξεων των ευπαθών στόχων** πλέον είναι **δυσθεώρητος** και συνεχώς **αυξάνεται, χωρίς** ωστόσο **να γίνεται επαναξιολόγηση** για τους ήδη υπάρχοντες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η Αστυνομία να συνεχίζει να διαθέτει δυνάμεις στη φύλαξη στόχων, ακόμα κι αν έχει εκλείψει ο αρχικός λόγος που τις επέβαλλε.

- Οι **φυλάξεις κρατουμένων και ανηλίκων στα νοσοκομεία** έχουν εκτιναχθεί αριθμητικά. Έχουμε έχουμε φτάσει στο σημείο να **απασχολούνται καθημερινά έως και 50 Αστυνομικοί** στη φύλαξη ανηλίκων στα νοσοκομεία. Το απολύτως παράλογο είναι ότι συχνά οι αστυνομικές δυνάμεις φυλάσσουν **ακόμα και νεογνά ή παιδιά 1-2 ετών**, αντί να ενεργοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς για την προστασία αυτών των παιδιών. Είναι αδιανόητο το 2021, η Αστυνομία να καλύπτει την ανυπαρξία κοινωνικής πρόνοιας, ενώ υπάρχουν τόσα πολλά ανακύψαντα ζητήματα αστυνομικού ενδιαφέροντος.

- Μεγάλο είναι και το πρόβλημα στη διαχείριση των εποχούμενων περιπολιών. Συχνά τα πληρώματα διατάσσονται να παραμείνουν σε **σταθερή φύλαξη καθόλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους**, αντί να περιπολούν στον τομέα αρμοδιότητάς τους.

- Μάλιστα έχει παρατηρηθεί ο εξής παραλογισμός. **Εποχούμενες περιπολίες** να περιπολούν σε **εδαφική αρμοδιότητα άλλου ΑΤ** λόγω της γενικότερης έλλειψης προσωπικού. Συγκεκριμένα, το ΑΤ Βόλβης εκτελεί εποχούμενη περιπολία στο ΑΤ Καλλινδοίων και το ΑΤ Καλλινδοίων εκτελεί εποχούμενη περιπολία στο ΑΤ Λαγκαδά επειδή το τελευταίο είναι σημαντικά υποστελεχωμένο. Έτσι, οι συνάδελφοι αναγκάζονται να απομακρύνονται από την έδρα τους και να εκτελούν υπηρεσία σε τομείς αρμοδιότητας που δεν γνωρίζουν την γεωγραφική κατανομή και τις ιδιαιτερότητες τους.

- Η **Υποδιεύθυνση Μεταγωγών-Δικαστηρίων** συνεχίζει να έχει **τεράστια έλλειψη προσωπικού**, παρότι τα κρατητήρια της φιλοξενούν καθημερινά **υπεράριθμους κρατούμενους** και τα καθήκοντα των συναδέλφων μας είναι πολυάριθμα. Για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών της, **διατάσσεται συνεχώς η ενίσχυση της με προσωπικό των ΑΤ**. Κατά συνέπεια, οι συνάδελφοί μας αναγκάζονται να διανύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα κάθε εβδομάδα με τα ιδιωτικά τους οχήματα, κι αυτό τους οδηγεί σε οικονομική εξαθλίωση λόγω του μεγάλου κόστους των καυσίμων, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες ανατιμήσεις της βενζίνης.

- Δυστυχώς, όλα τα παραπάνω έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των πολιτών και στις υπόλοιπες Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι οποίες επιφορτίζονται με καθήκοντα της Διεύθυνσης Αστυνομίας. Μάλιστα, οι **ειδικές Υπηρεσίες που υπάγονται στο ΑΕΑ** ενισχύουν την Διεύθυνση Αστυνομίας, **μολονότι οι ίδιες ενισχύονται με προσωπικό μέσω των μεταθέσεων αλλά και μέσω αποσπάσεων**. Μάλιστα, όπως ενημερωθήκαμε, μια ειδική Υπηρεσία του ΑΕΑ με ιδιαίτερο αντικείμενο, ανέλαβε σε μόνιμη βάση τη φύλαξη συγκεκριμένων ευπαθών στόχων για να διευκολύνει υπηρεσιακά την Διεύθυνση Αστυνομίας. Κάτι που αποδεικνύει τρανά τη λάθος κατανομή του προσωπικού.

Ωστόσο, η ευθύνη δεν βαρύνει σε καμία περίπτωση την Ηγεσία της Διεύθυνσης και τους Διοικητές των Τμημάτων. Τουναντίον, οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να διαχειριστούν μια τελματώδη κατάσταση.

Αυτή τη στιγμή η Διεύθυνση Αστυνομίας απέχει παρασάγγας από μια σύγχρονη και οργανωμένη Αστυνομία και οι λύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης είναι απλές. Το μόνο που απαιτείται είναι η βούληση της Ανώτατης Ηγεσίας. Ως Ένωση, σας τις επισημαίνουμε και παρακαλούμε για την παρέμβασή σας ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση:

-Την **άμεση επαναφορά** όλων των υπηρετούντων της ΓΑΔΘ **στις οργανικές τους θέσεις**.

-Την **απαρέγκλιτη εφαρμογή του οργανογράμματος**.

-**Επαναξιολόγηση όλων των στόχων** που φυλάσσονται από Αστυνομικούς.

-Άμεση έναρξη επαφών με τα αρμόδια θεσμικά πρόσωπα για **να διακοπούν οι φυλάξεις ανηλίκων από την Ελληνική Αστυνομία** και την φιλοξενία αυτών σε δομές.

Παρότι όλοι οραματιζόμαστε και στοχεύουμε σε μια σύγχρονη Αστυνομία, στην οποία προτεραιότητα θα είναι η ασφάλεια του πολίτη, αν στρέψουμε το βλέμμα στην υπηρεσιακή πραγματικότητα που βιώνουν οι Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα των ΑΤ, η εκπλήρωση αυτού του ευσεβούς πόθου φαντάζει όνειρο απατηλό.

Πρέπει επιτέλους να περάσουμε από την θεωρία στην πράξη και αυτό θα επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό αν η φυσική Ηγεσία σταματήσει να υποκύπτει στις εξωθεσμικές παρεμβάσεις που υποσκάπτουν την υπηρεσιακή σταθερότητα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας



ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος
6936800701

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
6948753589