



**ΕΝΩΣΗ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
Καλλιδρόμου 6-8 Ισόγειο Τ.Κ. 121 33 Περιστέρι  
Τηλ.: 210 5717066  
email: [easyda@hotmail.gr](mailto:easyda@hotmail.gr)



Περιστέρι 14/03/2025

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Η Ένωση μας εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην προωθούμενη τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.), η οποία προβλέπει την ένταξη των Κεντρικών Ιατρείων της Ελληνικής Αστυνομίας (Κ.Ι.Α. & Κ.Ι.Θ.) στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Μια απόφαση που ελήφθη αυθαίρετα, με προχειρότητα και χωρίς καμία ουσιαστική μελέτη ή διάλογο με τους αρμόδιους φορείς και τις συνδικαλιστικές ενώσεις, οδηγώντας σε μια απαράδεκτη αλλαγή που θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για τους αστυνομικούς και τις οικογένειές τους.

Η τροπολογία αυτή έρχεται να ανατρέψει έναν θεσμό 40 χρόνων, τα Κεντρικά Ιατρεία της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία παρέχουν εξειδικευμένη, άμεση και αποτελεσματική φροντίδα σε περισσότερους από 80.000 ασθενείς ετησίως. Αυτά τα ιατρεία έχουν καταφέρει, με περιορισμένα μέσα και χωρίς τη βοήθεια του ευρύτερου συστήματος υγείας, να ανταποκριθούν στις εξειδικευμένες ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού, το οποίο αντιμετωπίζει καθημερινά υψηλό επίπεδο εργασιακού κινδύνου και σωματικής καταπόνησης. Αντί, λοιπόν, να ενισχυθεί η λειτουργία των Κ.Ι.Α., προωθείται την κατάργησή τους, χωρίς να εξετασθούν οι συνέπειες αυτής της απόφασης ούτε να εισακουσθούν οι φορείς που έχουν άμεση γνώση των πραγματικών αναγκών του αστυνομικού προσωπικού.

Η απόφαση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό και αναδεικνύει μια σειρά από παράδοξα που δείχνουν τη βιασύνη και την προχειρότητα με την οποία προωθείται η τροπολογία:

**1ο Παράδοξο: Η Κυβέρνηση Αναγνωρίζει την Αναγκαιότητα των Κ.Ι.Α., αλλά τα Καταργεί**  
Στο άρθρο 35 του σχεδίου νόμου για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η κυβέρνηση πολύ σωστά αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ενίσχυσης των Κ.Ι.Α., προβλέποντας τη διεύρυνση των υπηρεσιών τους και τη λειτουργία περιφερειακών ιατρείων. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, προχωρά (με απόφαση του ΥΠ.ΕΘ.Α!!) στην ενσωμάτωσή τους στα στρατιωτικά νοσοκομεία, γεγονός που συνιστά ανατροπή της πολιτικής της και αμφισβήτηση των ίδιων των προθέσεών της. Πώς μπορείς να μιλάς για αναβάθμιση των Κ.Ι.Α. και την ίδια ώρα να προσπαθείς να τα εξαλείψεις;

**2ο Παράδοξο: Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία Είναι Ήδη Υπερφορτωμένα – Η Ένταξη των Κ.Ι.Α. Θα Επιβαρύνει Ακόμη Περισσότερο το Σύστημα**  
Τα στρατιωτικά νοσοκομεία, ήδη υπερφορτωμένα από τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, των οικογενειών τους και του πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των αστυνομικών και των οικογενειών τους, (κάτι που οι αστυνομικοί το βιώνουν καθημερινά όταν χρειαστούν περίθαλψη στα εν λόγω νοσοκομεία...). Η προτεινόμενη ένταξη δεκάδων χιλιάδων νέων ασθενών θα προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις και επιπλέον φόρτο, με αποτέλεσμα τη σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας για όλους. Αλήθεια, πώς θα εξασφαλιστεί η άμεση και κατάλληλη περίθαλψη για τους αστυνομικούς, όταν τα στρατιωτικά νοσοκομεία αδυνατούν ήδη να εξυπηρετήσουν τις υπάρχουσες ανάγκες;

### **3ο Παράδοξο: Το Αστυνομικό Επάγγελμα Έχει Ιδιαιτερότητες – Χρειάζονται Εξειδικευμένες Δομές Υγείας**

Το επαγγελματικό περιβάλλον των αστυνομικών απαιτεί ειδικές και στοχευμένες ιατρικές υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί, εκτεθειμένοι σε αυξημένο άγχος, σωματική καταπόνηση και επαγγελματικούς κινδύνους, χρειάζονται εξειδικευμένες υγειονομικές υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματός τους. Οι υγειονομικές υπηρεσίες που παρέχουν τα Κ.Ι.Α. είναι πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, ενώ τα στρατιωτικά νοσοκομεία δεν διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις και υποδομές για την αντιμετώπιση αυτών των ιδιαίτερων απαιτήσεων. Πώς, λοιπόν, θα εξασφαλιστεί η βέλτιστη υγειονομική κάλυψη για τους αστυνομικούς σε ένα σύστημα που δεν είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους;

### **4ο Παράδοξο: Διοικητικό Χάος και Ταλαιπωρία για Χιλιάδες Αστυνομικούς και Οικογένειες**

Η Ελληνική Αστυνομία και οι Ένοπλες Δυνάμεις λειτουργούν με εντελώς διαφορετικά διοικητικά συστήματα. Τα Κ.Ι.Α. διαχειρίζονται κρίσιμα θέματα, όπως αναρρωτικές άδειες, πιστοποιητικά καταλληλότητας και ψυχολογικές αξιολογήσεις, διαδικασίες οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία του αστυνομικού σώματος. Η ένταξή τους στα στρατιωτικά νοσοκομεία θα οδηγήσει σε άνευ προηγουμένου γραφειοκρατικό αλαλούμ, καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες. Ποιες είναι οι εγγυήσεις ότι αυτή η διοικητική αναρχία δεν θα οδηγήσει σε περισσότερες ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις για χιλιάδες αστυνομικούς και τις οικογένειές τους;

### **5ο Παράδοξο: Διάλυση των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας**

Ενώ οι σύγχρονες υγειονομικές πολιτικές σε διεθνές επίπεδο επικεντρώνονται στη βελτίωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών για το αστυνομικό προσωπικό, στην Ελλάδα η κυβέρνηση επιλέγει την κατάργηση των Κ.Ι.Α. και την ένταξή τους σε ένα σύστημα υγείας που δεν είναι σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες αυτών των επαγγελματιών. Γιατί, λοιπόν, η κυβέρνηση μέσω του κ. ΔΕΝΔΙΑ επιλέγει να διαλύσει μια αυτόνομη και λειτουργική δομή αντί να την ενισχύσει και να τη σύρει στον 21ο αιώνα;

### **6ο Παράδοξο: Παθογένειες που Πρέπει να Διορθωθούν, Όχι να Διαλυθούν οι Δομές Υγείας**

Η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, και η έλλειψη διασωστών είναι αναγνωρισμένα προβλήματα στα Κ.Ι.Α., τα οποία μαζί με τις όποιες δυσλειτουργίες όμως, πρέπει να αντιμετωπιστούν με ενίσχυση των δομών και τη βελτίωση της λειτουργίας τους. Αντί να επιλύσει αυτά τα ζητήματα, η κυβέρνηση διά του κ. Υπουργού Εθνικής Αμύνης προχωρά στην κατάργηση των Κ.Ι.Α., δημιουργώντας μια κατάσταση διάλυσης, η οποία μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για τη συνολική υγειονομική κάλυψη των αστυνομικών.

#### **Απαιτούμε:**

- Άμεση απόσυρση της τροπολογίας.
- Διατήρηση και αναβάθμιση των Κ.Ι.Α. υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αστυνομίας.
- Πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, βελτίωση υποδομών και δημιουργία νέων εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση οφείλει να ακούσει τη φωνή των αστυνομικών και να αποσύρει άμεσα αυτή την αυθαίρετη και ατεκμηρίωτη ως προς τα οφέλη της ρύθμιση, που θέτει εν αμφιβόλω την υγειονομική τους κάλυψη και εντείνει τις ήδη υπάρχουσες δυσλειτουργίες του συστήματος υγείας.

Ως πολίτες και ως αστυνομικοί δεν είμαστε αντίθετοι σε καμία μεταρρύθμιση που έχει ως σκοπό την βελτίωση των συνθηκών και των παρεχόμενων υπηρεσιών η οποία όμως θα είναι προϊόν ουσιαστικής μελέτης και όχι της αντίληψης του «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν».

Σε κάθε περίπτωση η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει πολιτικό προϊστάμενο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις όποιες ανάγκες του σώματος και μπορεί να νομοθετήσει σχετικά!!

Για το Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  


ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος



ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΤΖΙΜΑΣ Νικόλαος