

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

κας Μαρίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμιας Ημέρα της Γυναίκας με πρόθεση να αποδοθεί με τον τρόπο αυτό, κυρίως Τιμή στο μεγαλείο της Ζωής, που η Φύση το εμπιστεύτηκε στη Γυναίκα.

Βρισκόμαστε στον απόηχο του εορτασμού της Ημέρας αυτής. Ημέρα Μνήμης! Ημέρα απόδοσης φόρου τιμής σε όλες εκείνες τις γυναίκες που θυσιάστηκαν για την εξασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων μας! Ημέρα Γιορτής! Όχι με καρδούλες και λουλούδια... Συνειδητοποιημένα! Εγκαταλείποντας για πάντα το λατινικό “res”...

Όταν με ρωτούν, λόγω της συνδικαλιστικής μου ιδιότητας, για την Ελληνίδα Αστυνομικό, στο μυαλό μου έρχεται η εικόνα της Θεάς των Όφρων από την Κρήτη. Σύμβολο Γουμότητας και Δύναμης, Κυριαρχίας και Ζωής, Γυναίκα - Μάνα - Θεά...

Η Ελληνίδα Αστυνομικός... Η επαγγελματίας. Η Γυναίκα. Η Μάνα.

Μια μικρή Θεά...

Έχουμε επισημάνει αρκετές φορές την ισότητα που έχει επέλθει εντός του “Οίκου” μας. Υπάρχει ισότητα με τους άνδρες συναδέλφους στην εισαγωγή, στην εκπαίδευση, στις προαγωγές, στις θέσεις εργασίας. Σήμερα επισημάναμε την ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ, που βιώνει η Ελληνίδα Αστυνομικός (αλλά και ο άνδρας αστυνομικός) σε σχέση με τους εργαζόμενους στο ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Δεν είμαστε οι εργαζόμενοι του πενθημέρου και ποτέ δεν λένε “Καλό Σαββατοκύριακο” το μεσημέρι της Παρασκευής. Δεν διαμαρτυρόμαστε, όμως, γι’ αυτό. Διαμαρτυρόμαστε, όχι επειδή ο νόμος προστατεύει την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων, αλλά επειδή ο Νόμος δεν εφαρμόζεται ανάλογα και σε μας... Αναφερόμαστε σε εφαρμογή ψηφισμένων νόμων, που δεν έχουν οικονομικό κόστος για την Ελληνική Πολιτεία, αλλά θα βελτίωναν πολύ, με την εφαρμογή τους, την ποιότητα της καθημερινή μας ζωής.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω, όπως αντιληφθήκατε κι εσείς άλλωστε, ότι ο τίτλος της Θεματολογίας μας, προβλημάτισε κάποιους... Όλοι εμείς που αποφασίσαμε να είμαστε εδώ, όλοι εσείς, οι καλεσμένοι μας, στο τέλος έχουμε αποφανθεί εάν ο τίτλος ήταν ο σωστός ή υπέρ του δέοντος...

Και τι είναι ρατσισμός; Στο διαδίκτυο βρήκα τον εξής ορισμό, “Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι από το χρώμα, το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την κοινωνική ομάδα, κ.α.

Από όλα όσα ειπώθηκαν απόψε και κυρίως από τη θεματολογία μας, νομίζω ότι αβίαστα προκύπτει το ερώτημα: Για ποιο λόγο εξαιρείται η

Αστυνομικός και ο Αστυνομικός από τις ευεργετικές διατάξεις που υπάρχουν και ισχύουν, και αφορούν τη Μητρότητα, την Υιοθεσία, την Αναδοχή, την Αναπηρία; Το μέλος της οικογένειας του αστυνομικού με αναπηρία χρειάζεται λιγότερη φροντίδα; Τα παιδιά μας είναι λιγότερο παιδιά; Εμείς είμαστε γονείς άλλης, υποδεέστερης κατηγορίας;

Ο τίτλος της σημερινής συνδιάσκεψης ήταν έξυπνος. Για δύο πράγματα λυπάμαι, όμως:

1. Που κάποιοι φοβούμενοι τις λέξεις έχασαν αυτή την υπέροχη βραδιά, και

2. Που δεν είμαι εγώ ο νονός αυτού του τίτλου, αλλά ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο οποίος είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζει σε όλες μας τις προσπάθειες. Απόψε βρίσκεται στην Ισπανία, λόγω εργασιών του Eurocor, η σκέψη του όμως είναι κοντά μας.

Ευχαριστούμε πολύ!